

Biodiversitetspakke 2019

DGIs forslag til forskellige problematikker vedrørende biodiversitetspakken

Overordnet støtter DGI klart op om mere og bedre natur, større biodiversitet til glæde for alle danskeres mulighed for et aktivt udeliv i naturen.

- **Biodiversitet**
DGI støtter klart op om et ambitiøst mål om bedre biodiversitet i Danmark. Vi anerkender at det betyder at naturen skal have mere plads. DGI ser frem til mere urørt skov, men det må ikke blive til skove som danskerne føler de ikke må røre! Mere natur, bedre biodiversitet, men ikke på bekostning af adgang.
- **Bæredygtige stier er nøglen**
DGI mener at flere bæredygtige stier (bæredygtige indenfor både det sociale, miljø/natur og økonomi) er en stor del af løsningen, hvis vi ønsker flere ud i en større og bedre natur.
- **Hegn er ikke uden problemer for adgang og brug**
For tiden eksperimenteres der med store indhegninger, hvor store græssere som ko, hest, bison, elg m.m. går frit på større arealer. Dette er ikke uden problemer for danskernes muligheder for at være aktive i naturen og dyrke friluftsliv. Mange er utrygge ved store fritløbende dyr på deres sædvanlige stier, og disse problemer skal tages alvorligt.
- **Bynære Skove: Husk at indtænke rekreativ infrastruktur fra starten**
Plant mere bynær skov. DGI mener at man bør planlægge den rekreative infrastruktur først og så plante skov rundt om den. En billig og god løsning på at skabe flere bynære aktivitetsområder/natur, hvor flest danskere ønsker at være aktive.
- **Naturbenyttelse giver naturglæde og fører til naturkærlighed**
Danskerne skal have flere og bedre muligheder for at komme ud i naturen. Kun ved at være i naturen, kan vi få en forståelse for naturens vidunder og derved føle en naturforbundethed, som er essentiel, hvis vi skal lykkes med at få danskerne til at ville passe på naturen.
- **Stop for nedlæggelse af markveje i det åbne land**
Alt for mange markveje og rekreative stier er forsvundet i det åbne land. Hegn og grøfter ved markvejene er ikke kun korridorer for mennesker med også for dyr og planter.
- **Frivillig involvering i stipleje – holder folk på stien og folk holder stien**
Der er de sidste 10 år opnået stor erfaring med frivillig involvering i fx mountainbike spor i hele landet. Den viden kan sættes i spil i forhold til hele den rekreative infrastruktur. DGI har både viden og kompetencer på dette område.
- **Offentlige skove – sælg dem ikke!**
Stop ideen med at sælge ud af vores fælleseje. DGI mener at vi bør have flere offentlige skove med bedre biodiversitet og med bedre rekreativ infrastruktur til glæde for både mennesker og natur.
- **Hvide pletter på danmarkskortet**
I dele af Danmark er der store hvide pletter, hvor der ikke findes offentlige skove. I disse områder er muligheden for at udvikle en større biodiversitet og en bedre adgang dårligere end i områder med offentlig ejet skov. DGI mener vi bør have mere offentligt ejet skov i hele landet, til glæde for både mennesker og natur.
- **Peg på de virkelige problemer (landbruget)**
Landbruget har over 60 % af vores samlede areal under plov. Hvis vi skal lykkes med biodiversitet og mere og bedre natur, så skal der ske noget her. Bevar markveje, levende hegn og stil langt større krav til danskernes adgang i det åbne land.
- **Fælles ansvar**
DGI mener at det er et fælles ansvar at mere natur og biodiversitet samtaenkes med bedre adgang. Vi har alle et ansvar for at naturens benyttelse og beskyttelse ikke er en kamplads. I stedet



har vi alle et fælles ansvar for at vi lykkes med at få flere børn, unge, voksne og gamle ud i naturen på en klog og bæredygtig måde.